

Τσούχτρα

Μάης 2020,
φύλλο 25^ο
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Ενημερωτικό δελτίο της Ομάδας Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας της ΟΓΕ

Βγαίνουμε από την καραντίνα όρθιες, δυνατές κι αισιόδοξες!

Αισιόδοξες! Γιατί σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, μείναμε όρθιες, δυνατές. Συντονιστήκαμε με σωματεία των νοσοκομειακών γιατρών και με όλα τα ταξικά σωματεία και παλέψαμε στο πλευρό τους για στελέχωση και υποδομές της Δημόσιας Υγείας και για μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Όρθιες, δυνατές και μαχητικές αντιμετωπίζουμε την επόμενη μέρα, για να μην πληρώσει ξανά ο λαός, την κρίση που ήδη έρχεται.



Όροι για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων:

Τα παιδιά μας κι οι οικογένειές μας δεν θα γίνουν πειραματόζωα!

- **Με ευθύνη του κράτους τα σχολεία να πληρούν όλες τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας.** Μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, μέσα προστασίας (αλκοολούχα διαλύματα, απολυμάνσεις, μάσκες, καθαριστικά), σε όλα τα σχολεία.
- **Αλλαγή του καθεστώτος ώστε να υπάρχει καθαριότητα κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.** Ειδικά τώρα με την πανδημία, χρειάζεται καθαριότητα σε ώρες λειτουργίας. Προσλήψεις επαρκούς, μόνιμου προσωπικού καθαριότητας.
- **Να υπάρξει μέριμνα για ισότιμη συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο.** Ενίσχυση του ολοήμερου για τους γονείς που εργάζονται και δεν μπορούν τα παιδιά να τα φυλάξουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
- **Στις Πανελλαδικές εξετάσεις, να εξασφαλιστούν οι όροι για την υγιεινή και ασφάλεια** μαθητών και εκπαιδευτικών.
- **Να υπάρξει ειδική μέριμνα για την κάλυψη της ύλης που δεν διδάχθηκε όσο τα σχολεία έμειναν κλειστά.** Αυτό απαιτεί σχεδιασμό και για την επόμενη σχολική χρονιά. Απαιτούμε, μαζικές προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, κανένα κενό.
- **Δωρεάν ηλεκτρονικά μέσα σε όλους τους μαθητές για ισότιμη εκπαίδευση,** Για μαθητές Δημοτικού που άλλον ένα μήνα θα παραμείνουν εκτός σχολείου.
- **Ειδικά μέτρα για τη στήριξη των μαθητών των Ειδικών Σχολείων** που παραμένουν κλειστά (πχ για ΑΜΕΑ, να υπάρξει δημιουργική απασχόληση σε ανοιχτό χώρο, προγράμματα ατομικής φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή καθώς και ψυχολογική υποστήριξη).
- **Σχολικά κτίρια σύγχρονα-ασφαλή που να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής** για μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και τις συνθήκες ασφάλειας. Σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα πολλές φορές αντιστοιχεί 1 τουαλέτα ανά 50 μαθητές.
- **Ασφαλής μετακίνηση μαθητών,** να παρθούν μέτρα για το συνωστισμό.
- **Δωρεάν αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα** στα σχολεία, δωρεάν προγράμματα δημιουργικής καλοκαιρινής απασχόλησης για τους μαθητές.
- **Στην άδεια ειδικού σκοπού γονέων να μην χρεωθεί καμία ημέρα από την κανονική άδεια.**

Αόρατος ιός και ορατός εχθρός...

Η πανδημία φανέρωσε τη γύμνια του συστήματος.

Εκατόμβες νεκρών θρήνησαν σε πολλά κράτη, ενώ στη χώρα μας η αυτοπειθαρχία του λαού και η αυτοθυσία των υγειονομικών απέτρεψαν τα χειρότερα, ως τώρα. Παντού είδαμε εγκληματική πολιτική μόνιμης υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας σε αντίθεση με τη γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα Υγείας.

Ο καπιταλισμός είναι ο ιός, έγραψαν σε τοίχο στις ΗΠΑ. «Τα κέρδη σας – οι νεκροί μας» έγραψαν σε super market εργαζόμενοι στη Γαλλία. Ο συνωστισμός σ' εργοστάσια της Βόρειας Ιταλίας είχε τραγικά αποτελέσματα. Εδώ χρειάστηκαν κινητοποιήσεις από ταξικά σωματεία και την ΟΓΕ, για να πάρουν έστω και στοιχειώδη μέτρα, όπως προστατευτικά στα ταμεία super market. Απάνθρωπη, η εργοδοτική εκμετάλλευση!

Ομαδικοί τάφοι στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού, στις ΗΠΑ, που ο κορονωϊός σκοτώνει κυρίως τους φτωχούς, τους ανασφάλιστους, τους μετανάστες.

Με ευθύνη μπήκαμε σε καραντίνα, γιατί όλοι γνωρίζουμε τις τρομερές ελλείψεις των νοσοκομείων και τον κίνδυνο να καταρρεύσει το σύστημα Υγείας. Εμείς πήραμε την προσωπική μας ευθύνη και θα εξακολουθήσουμε να προσέχουμε, γιατί η απειλή για την υγεία μας δεν εξαλείφθηκε.

Το κράτος όμως δεν έδειξε υπευθυνότητα απέναντι στο λαό. Στο διάστημα της καραντίνας δεν φρόντισε να εξοπλίσει τα νοσοκομεία της χώρας με γιατρούς. 6.500 επιπλέον γιατροί χρειάζονται για την κανονική λειτουργία των νοσοκομείων, πόσο μάλλον σε καιρό πανδημίας. Αντί για 6.500 μόνιμες θέσεις γιατρών, η κυβέρνηση υποσχέθηκε 2.000 προσλήψεις κι έκανε μόλις 400! Απλόχερα έδωσαν χειροκρότημα στους υγειονομικούς, όχι όμως και τα απαραίτητα ατομικά είδη προστασίας, στην ποσότητα και την ποιότητα που πρέπει.

Είχαμε 560 κλίνες ΜΕΘ, πριν την πανδημία, ενώ σύμφωνα με τον πληθυσμό μας, σε κανονικές συνθήκες, πρέπει να έχουμε 2.000 κλίνες ΜΕΘ και 1.500 κλίνες ΜΑΦ (αυξημένης φροντίδας). Σ' αυτό το διάστημα ετοίμασαν μόνο 120 ΜΕΘ ακόμα, που όμως δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Δεν επέταξαν τις ιδιωτικές ΜΕΘ, αλλά χρυσολήρωσαν τις ιδιωτικές κλινικές.



Κινητοποίηση στο Νοσοκομείο στις 7/4/2020

Αποτελεσματικοί στα αντεργατικά μέτρα. Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, εκτός από τα ψίχουλα στους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες, φρόντισαν να λύσουν τα χέρια στο μεγάλο κεφάλαιο. Με ΠΝΠ επέτρεψαν την αναστολή εργασίας και ένα σωρό βλαπτικές μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις, στην καταβολή του Δώρου Πάσχα, στην απεργία, στις άδειες κτλ. Όλα πάγια αιτήματα της μεγαλοεργοδοσίας που η πανδημία βοηθά να τα εφαρμόσουν. Ο φόβος, η καταστολή, τα αντιλαϊκά μέτρα ήρθαν για να μείνουν.

Δεν φορέσαμε φίμωτρα, αλλά μάσκες. Μπορεί να ήμασταν σε καραντίνα, όμως δεν κατάφεραν να μας φιμώσουν. Οι ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ πανελλαδικά συντονισμένες με τα ταξικά σωματεία, κάναμε αρκετές αγωνιστικές δράσεις. Στις 7 Απρίλη στο Νοσοκομείο μαζί με τους Υγειονομικούς, στις 15 συμμετείχαμε στην ημέρα δράσης στα super market στο πλάι του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, στις 28 κάναμε συμβολική κινητοποίηση στο Δημαρχείο και στο κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου, ενώ αναδείξαμε το πρόβλημα των ξενοδοχοϋπαλλήλων του GELINA που έμειναν απλήρωτοι.

Τιμήσαμε την Πρωτομαγιά συμβολικά. Μηχανοκίνητη πορεία διέτρεξε τη Βόρεια Κέρκυρα, μεταφέροντας μήνυμα αγωνιστικής αισιοδοξίας.

Κανένας εφησυχασμός, καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση! Οργανωνόμαστε! Μαχητικά διεκδικούμε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, το εισόδημα και τα δικαιώματά μας. **Δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός!**

Τζένη Σκέμπη

Υπόμνημα

43 σωματείων στον Τουρισμό

Κανένας εργαζόμενος, χωρίς εισόδημα, ασφάλιση, δικαιώματα.

Οι ξενοδόχοι κι τουριστικοί όμιλοι, μετά από 7 χρόνια ασύλληπτων εσόδων και κερδών, δεν θέλουν να χάσουν ούτε δεκάρα από τα δισεκατομμύρια που μάζεψαν από την εξοττωτική δουλειά των εργαζομένων. Γι' αυτό ζήτησαν από την κυβέρνηση και πήραν αμέριστη στήριξη με φοροαπαλλαγές κι αναστολή πληρωμών των υποχρεώσεων τους σε εργαζόμενους (πχ Δώρο Πάσχα) κράτος και ασφαλιστικά ταμεία. Ζητούν κι άλλα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, ζητούν τα 800 ευρώ της επιδότησης, ή να δουλεύουμε τζάμπα.

Οι εποχικοί εργαζόμενοι και οι ελαστικά απασχολούμενοι πληρώνουν, ακόμη και στην εποχή των κερδών, πρώτοι το μάρμαρο, με προσαρμογή όλης τους της ζωής στις επιταγές των επιχειρηματικών ομίλων.



Από την Πρωτομαγιάτικη απεργία

Τα σωματεία του κλάδου οργανώνουν τον αγώνα, για να μην φορτώσουν στην πλάτη μας την κρίση της πανδημίας. Έχουμε διαμορφώσει πλαίσιο αιτημάτων προς την κυβέρνηση και την εργοδοσία, το οποίο αποτελεί απόφαση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων.

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε το ΚΚΕ για το ζήτημα των εργαζομένων στον Τουρισμό.

Δεν αφήνουμε να μας ρίξουν στα αζήτητα, μέχρι να πάρει μπροστά η μηχανή του πανάκριβου εμπορεύματος που λέγεται τουρισμός, από τον οποίο, έτσι κι αλλιώς, είναι αποκλεισμένη η πλειοψηφία του λαού.



Κινητοποίηση στον ΟΑΕΔ 28/4/2020

Παλεύουμε για τα αιτήματά μας, που είναι δίκαια και αναγκαία για την επιβίωσή μας.

1. Όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι να επαναπροσληφθούν σύμφωνα με το νόμο 1346/83, το αργότερο μέχρι 25 Μαΐη στην Κέρκυρα, 10 Ιούνη αλλού.

2. Να γίνει υποχρεωτική η Κλαδική ΣΣΕ στα Επισιτιστικά Καταστήματα.

3. Να εξασφαλιστεί η τήρηση των Κλαδικών και των Τοπικών ΣΣΕ των εργαζομένων στον τουρισμό-επισιτισμό, χωρίς καμιά βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις, στα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

4. Αν τα εποχικά ξενοδοχεία και τα εποχικά επισιτιστικά καταστήματα συνεχίσουν με απόφαση της κυβέρνησης να είναι σε αναστολή λειτουργίας και μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης, να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι, εποχικοί και ελαστικά απασχολούμενοι (ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις μιας μέρας, εργολαβικοί κ.λ.π.) στον μηχανισμό στήριξης και να λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ μέχρι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Το κράτος να καταβάλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές.

5. Οι επιχειρήσεις που δεν ανοίξουν με ευθύνη τους, να υποχρεωθούν να καλύψουν όλους τους εργαζόμενους μισθολογικά και ασφαλιστικά για όλη την περίοδο που θα παρέμεναν ανοιχτές, με βάση την περσινή περίοδο.

6. Από 25/5 να δοθεί επίδομα ανεργίας 600 ευρώ, για όσους εργάστηκαν πέρσι, ανεξάρτητα αν πήραν ανεργία με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση κι αν δούλεψαν και οι άνεργοι που η επιδότησή τους έληξε πριν το Γενάρη του 2020. Να καταργηθεί το επείσχυτο μέτρο του πλαφόν των 400 ημερών επιδότησης ανεργίας για την πενταετία. Διεκδικούμε επιδότηση ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

7. Μείωσης ενοικίου, αναστολή δόσεων δανείων και ρυθμίσεων στην εφορία. Να σταματήσουν άμεσα όλοι οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις, οι εντολές για διακοπή ρεύματος, ύδρευσης, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

8. Ασφαλιστική ικανότητα και επιδότηση ανεργίας όλων των εργαζομένων και των οικογενειών τους για το 2021.

Η νέα γενιά έχει ιδανικά!

(το βήμα που έφηβοι, νέες και νέοι, καταθέτουν τις σκέψεις τους, τον προβληματισμό τους, τη δική τους ματιά για τη ζωή)



Κινητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων στις 24/4

Νομοσχέδιο που κάνει το σχολείο χειρότερο εν μέσω πανδημίας; Ούτε να το σκέφτεστε!

ήταν το σύνθημα που φωνάζαμε έξω από τη Βουλή, στην παράσταση διαμαρτυρίας που κάναμε μαζί με γονείς κι εκπαιδευτικούς. Ανακοινώθηκε! Εν μέσω πανδημίας... Εν μέσω διακοπών Πάσχα... Με σχολεία κλειστά... Όταν δεν είχε καν ορισθεί ημερομηνία Πανελλαδικών... Όταν όλοι (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί) είναι ενάντια... Όταν μας έχουν ζαλίσει να μη ζητάμε και πολλά γιατί έχουμε κορονοϊό...

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας μπορούν και νομοθετούν ΕΝΑΝΤΙΑ ΜΑΣ! Η Υπουργός Ν. Κεραμέως ανακοίνωσε στις 22/04 το Πολυνομοσχέδιο! Μέσα στον Μάη θα το φέρει για ψήφιση στη Βουλή!

Περιλαμβάνει απανωτές κ' ατελειώτες εξετάσεις απ' το Γυμνάσιο ως τις Πανελλαδικές. Δηλαδή: άγχος, ακόμη πιο πολλές ώρες κι ακόμα πιο πολλά λεφτά στα φροντιστήρια, ι ακόμη λιγότερο ελεύθερο χρόνο για εμάς!

Κάνει το σχολείο ένα ακριβό εξοντωτικό κι ατελειώτο εξεταστικό κέντρο! Συγκεκριμένα:

- **Επαναφέρει την Τράπεζα Θεμάτων σε όλο το Λύκειο.** Δηλαδή, εξετάσεις πανελλαδικού τύπου 3 συνεχόμενα χρόνια.
- **Περισσότερες εξετάσεις σε 7 μαθήματα** από την Α' Γυμνασίου.
- **Η Γ' λυκείου θα εξετάζεται και στο «Κόντρα Μάθημα».** Η θεωρητική στα μαθηματικά και η θετική στην ιστορία!
- **Απανωτές αλλαγές στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα** (Πέρσι Κοινωνιολογία στη θεωρητική, τώρα αποφασίζουν ξανά τα Λατινικά στη Θεωρητική).
- **Μειώνουν από του χρόνου-** δηλαδή σε παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εν μέσω κορονοϊού- **τις μετεγγραφές!**

ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΝΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ!

Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει!

Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας

Με τα μάτια ενός παιδιού

Στη στήλη αυτή γράφουν τις σκέψεις τους παιδιά, όπως καταλαβαίνουν τον κόσμο

Για τη γιορτή της μητέρας



Μια εικόνα χίλιες λέξεις... Αφήσαμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν τις κάρτες τους για τη γιορτή της μητέρας.



Γράφει στην καρτούλα του ο Άγγελος: «Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου μαμά, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο Ευχαριστώ που μας φροντίζει και μας κάνει όλα τα χατίρια.

Στην όμορφη μαμά μου Ελένη Ανδριπούλου»

Εμείς σήμερα δημοσιεύουμε δυο κάρτες και περιμένουμε κι άλλα παιδιά να μας στείλουν τις ζωγραφιές τους, για το επόμενο τεύχος...

Θανάσης Βέγγος: καλοί μου άνθρωποι!



Ο καλός μας άνθρωπος, ο αεικίνητος Θανάσης Βέγγος αγαπήθηκε από εκατομμύρια Έλληνες που γέλασαν και ταυτίστηκαν με τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές, το φτωχαδάκι που μπλέκει σε αστείες περιπέτειες παλεύοντας να βγάλει τον επιούσιο.

Τρέχει σαν τον Βέγγο, λέμε καθώς τον θυμόμαστε να τρέχει ασταμάτητα, ν' ανεβοκατεβαίνει σκάλες, να 'ναι πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης, αλλά πάντα ευγενικός κι ιπποτικός με τους αδύναμους.

Σ' όσους ρόλους κι αν έπαιξε, πάντα ήταν ο Βέγγος, ο ταλαιπωρημένος Έλληνας, ο καλόκαρδος οικογενειάρχης, ο μεροκαματιάρης, ο δικός μας άνθρωπος. Μια φιγούρα μεταξύ Αριστοφάνη, Καραγκιόζη και Σαρλώ, που έβγαζε γέλιο από δραματικές καταστάσεις, όπως ο πόλεμος, η ανεργία κι η φτώχεια. Μια φιγούρα γεμάτη ευγένεια κι αξιοπρέπεια, απόλυτα ελληνική κι αγαπημένη.

Γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο, στις 29 Μαΐου του 1927 κι ήταν μοναχοπαίδι. Ο πατέρας του εργαζόταν στην Εταιρεία Ηλεκτρισμού και στην Κατοχή οργανώθηκε στο ΕΑΜ. Μετά τον πόλεμο απολύθηκε λόγω των πολιτικών του φρονημάτων κι η οικογένεια βυθίστηκε στην φτώχεια. Ο Θανάσης μπήκε από μικρός στη βιοπάλη, κάνοντας διάφορες δουλειές, δούλευε στα δέρματα, πουλούσε πάγο, έκανε το σερβιτόρο κτλ.

Τον έστειλαν στη Μακρόνησο να κάνει την θητεία του, στα χρόνια του εμφύλιου, ως γιο ΕΑΜίτη. Εκεί γνωρίστηκε με τους κρατούμενους που τον αγαπούσαν. Με τον Νίκο Κούνδουρο και τον Τάσο Ζωγράφο, έστησαν θεατράκι κι έδωσαν παραστάσεις για τους εξόριστους. Ο Βέγγος έπαιξε κι έγινε ο αγαπημένος των εξόριστων που τους χάριζε ανακούφιση και γέλιο.

Μετά την εξορία, ο Κούνδουρος του δίνει τον πρώτο του ρόλο στην ταινία «Μαγική πόλη». Ακολουθεί ένας σημαντικός ρόλος στο «Δράκο» του Καμπανέλλη.

Δεν σπούδασε ποτέ υποκριτική, πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού το 1959, ως εξαιρετικό ταλέντο με εξετάσεις σε ειδική επιτροπή.



Μακρόνησος 1949

Από το 1959 έπαιξε στο θέατρο διάφορους ρόλους. Το παίξιμό του ήταν πληθωρικό, σωματοποιημένο, άμεσο και ειλικρινές. Τον αγαπήσαμε όμως περισσότερο από τις ταινίες του. Ο κόσμος έλεγε: «Πάμε να δούμε Βέγγο να γελάσει το χειλάκι μας».

Έπαιξε σε 126 ταινίες, στις 52 ως πρωταγωνιστής και είχε σκηνοθετήσει 7 από αυτές. Κέρδισε βραβείο Α' ανδρικού ρόλου για την ταινία του «Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση» καθώς και για το ρόλο του στο «Θανάση πάρε το όπλο σου». Στην τηλεόραση εμφανίστηκε με μεγάλη επιτυχία σε ορισμένες σειρές.

Το γνήσιο λαϊκό του ταλέντο απογειώθηκε στην Επίδαυρο, παίζοντας τον Τρυγαίο στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Την ίδια επιτυχία γνώρισε και στο ρόλο του Δικαιοπόλι από τους «Αχαρνές».



Τον διέκρινε σεμνότητα, εργατικότητα, εντιμότητα και αγάπη για τον άνθρωπο της βιοπάλης. Ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε πει: «στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί!».

Τζένη Σκέμψη

Η πρώτη εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα και ο πρωτεργάτης της Σταύρος Καλλέργης



Ο Σταύρος Καλλέργης

Η Εργατική Πρωτομαγιά στη χώρα μας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου 1893, μπροστά στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο με οργανωτή τον **Σταύρο Καλλέργη** και τον **Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογό** του, εφαρμόζοντας την απόφαση της Β' Διεθνούς στο Παρίσι, το 1889.

Η εφημερίδα «Σοσιαλιστής», που εξέδιδε ο Καλλέργης, ήδη από τα μέσα Απριλίου, έγραφε ότι επειδή η πρώτη Μαΐου πέφτει Σάββατο, αποφασίστηκε να γίνει ο μαζικός εορτασμός την επομένη, Κυριακή 2 Μαΐου, το απόγευμα.

Στον εορτασμό έλαβαν μέρος πάνω από 500 άνθρωποι, εδώ διαφωνούν οι εφημερίδες της εποχής, άλλες γράφουν για 2000, ανθρώπους. αριθμός σημαντικός για τα δεδομένα της εποχής.

Στο πλήθος μίλησε ο Σταύρος Καλλέργης, και μετά το τέλος της ομιλίας του πρότεινε να υπογραφεί ψήφισμα προκειμένου να επιδοθεί στη Βουλή.

Ο Καλλέργης με το ψήφισμα στο χέρι έφτασε στη Βουλή, αλλά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αρνήθηκε να το παραλάβει. Τότε ο νεαρός Καλλέργης, το διάβασε από τα θεωρεία της Βουλής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να του επιβληθεί για την πράξη του ποινή φυλάκισης 12 ημερών.

Ο Σταύρος Καλλέργης, πατέρας του γνωστού ηθοποιού, σκηνοθέτη, συνδικαλιστή, Λυκούργου Καλλέργη, γεννήθηκε στο Χουμέρι Μυλοποτάμου Κρήτης το 1864, κατάγεται από ιστορική γενιά. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του Γεωργίου Καλλέργη, που υπήρξε οπλαρχηγός, διοικητής της επαρχίας Μυλοποτάμου.



«Ψήφισμα Πρωτομαγιάς 1893 προς την Βουλήν των Ελλήνων»

Συνελθόντες σήμερα την 2 Μαΐου, ημέραν Κυριακήν και ώραν 5 μ.μ., εν τω αρχαίω Σταδίω, οι κάτωθι υπογράφοντες μέλη του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου και οι υπό μισθόν πάσχοντες εψηφίσαμεν:

- α) Την Κυριακή να κλείωσι τα καταστήματα και εργοστάσια καθ' όλην την ημέραν και οι πολίται να αναπαύονται,
- β) Οι εργάται και οι μισθωτοί να εργάζονται 8 ώρας την ημέραν,
- γ) Να απονέμεται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και καταστάντας ανικάνους, προς συντήρησιν εαυτών και της οικογενείας των,
- δ) Να καταργηθώσιν αι θανατικά εκτελέσεις,
- ε) Να καταργηθεί η διά χρέη προσωπική κρήτησις και
- στ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου να επιδώσει το ψήφισμα τούτο εις την Βουλήν.

Αθήναι 2 Μαΐου 1893».



Ο Σταύρος Καλλέργης στάθηκε ένας από τους βασικούς προδρόμους και πρωτεργάτες του Σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Τα συνθήματά του «**Πάντες δι' έκαστον - Έκαστος διά πάντας**» και «**Πατρίς μου είναι όλη η Γη και αδελφοί μου πάντες οι πάσχοντες**» είναι σήμερα, επίκαιρα όσο ποτέ.

Βούλα Μπούκα

Παραμύθια για... τσουχτράκια

Τα χρόνια του ανθρώπου

Ο Αίσωπος ήταν δούλος στην αρχαία Ελλάδα. Παρατηρούσε τη φύση και ήταν πανέξυπνος. Διηγούνταν όμορφα, διδακτικά παραμύθια. Εκτιμώντας το ταλέντο του, τον απελευθέρωσαν και συγκέντρωσαν τα παραμύθια του και τις παραβολές του, που έμειναν πολιτιστική κληρονομιά στους αιώνες...

Όταν ο Δίας μοίρασε στα πλάσματα τις ικανότητες και τις αρετές τους, ζήτησε να μαζευτούν όλα μαζί για να τους ορίσει πόσα χρόνια θα ζει το κάθε είδος.

Ο Δίας στον άνθρωπο δεν έδωσε πολλά χρόνια ζωής. Ο άνθρωπος όμως είχε ανώτερη νοημοσύνη, έμαθε να δουλεύει, να φτιάχνει εργαλεία και έτσι κατασκεύασε ένα σπίτι γερό για να περάσει τον δύσκολο χειμώνα.

Το άλογο σαν ήρθε άγριος χειμώνας, μην αντέχοντας σε τόσο κρύο και βροχή, πήγε στον άνθρωπο και τον παρακάλεσε:

- Να μείνω κι εγώ στο σπίτι σου, να γλυτώσω από το κρύο, τον άνεμο, τη βροχή;
- Έλα, είπε ο άνθρωπος, θα σου δώσω και κριθάρι να τρως, αλλά θα μου δώσεις κι εσύ κάτι!
- Τί να σου δώσω;
- Χρόνια από τη ζωή σου.

Το άλογο συμφώνησε, σκέφτηκε ότι είναι καλύτερα να ζει λιγότερα χρόνια, παρά να ταλαιπωρείται από την κακοκαιρία.

Ύστερα ήρθε το βόδι, που κι αυτό δεν άντεχε το κρύο, τον αέρα και τη βροχή. Παρακάλεσε λοιπόν τον άνθρωπο:

- Να μείνω κάτω από τη στέγη σου;
- Ευχαρίστως, είπε ο άνθρωπος, θα σου δίνω και άχυρο να τρως, αλλά θα μου δώσεις χρόνια από τη ζωή σου.

Συμφώνησε και το βόδι.



Τρίτος ήρθε ο σκύλος. Και εκείνος δεν άντεχε την κακοκαιρία χωρίς καταφύγιο.

- Να μείνεις στο σπίτι μαζί μου, είπε ο άνθρωπος, και θα σου δίνω να τρως ό,τι περισσεύει από το τραπέζι μου. Αλλά θα μου δώσεις χρόνια από τη ζωή σου.

Συμφώνησε και ο σκύλος.

Έτσι τα ζώα αυτά έγιναν κατοικίδια και ο άνθρωπος μάκρυνε τη ζωή του.

Τα πρώτα χρόνια του ανθρώπου είναι εκείνα που του έδωσε ο Δίας. Στην ηλικία αυτή ο άνθρωπος ζει ξέγνοιαστα κι έχει ανθρωπιά, καλοσύνη, τη φυσική του προσωπικότητα και τα φυσικά του ταλέντα. Είναι η παιδική ηλικία.

Τα επόμενα χρόνια είναι εκείνα που πήρε από το άλογο. Σε αυτά τα χρόνια ο άνθρωπος γίνεται ορμητικός, υπερήφανος, μαχητικός, ακόμη κι επιθετικός. Είναι τα χρόνια της νιότης.

Ακολουθούν τα χρόνια που πήρε από το βόδι. Τότε ο άνθρωπος γίνεται πολύ δυνατός, εργατικός και δημιουργικός.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής, δηλαδή τα γεράματα, είναι τα χρόνια που πήρε από τον σκύλο. Στα γεράματα οι άνθρωποι φυλάνε και προστατεύουν τα παιδιά και το σπίτι. Και μερικές φορές γίνονται δύσπιστοι και αγενείς, σαν να γαβγίζουν εχθρικά στους ξένους...

Εργατική Πρωτομαγιά Δεν είναι αργία – είναι απεργία



Η Πρωτομαγιά, ως εργατική γιορτή, καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889, κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της 2ης Διεθνούς (Σοσιαλιστικής Διεθνούς) στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των 90.000 εργατών και εργατριών του Σικάγο την 1/5/1886, που κατέβηκαν σε διαδήλωση διεκδικώντας αποφασιστικά το οκτάωρο ημερήσιας εργασίας και καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Η εξέγερση κατέληξε σε αιματοχυσία με επέμβαση της αστυνομίας και των μπράβων της εργοδοσίας. Το επόμενο βράδυ πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπου μετά από προβοκάτσια η αστυνομία εξαπολύει τυφλή επίθεση, πυροβολώντας κατά βούληση. Πολλοί εργάτες σκοτώνονται ή τραυματίζονται.

Το έγκλημα της αστικής τάξης ολοκληρώνεται εκτελώντας τους πρωτοπόρους εργάτες Πάρσονς, Ένκελ, Σπάις, και Φίσερ, μετά από στημένη δίκη. Μπροστά στην αγχόνη ο Σπάις δηλώνει: «Θα έρθει μια μέρα που η σιωπή μας θα είναι πιο δυνατή από τις φωνές που πνίγεται σήμερα».

Οι θυσίες δεν πήγαν χαμένες. Η Πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 είχε αποτέλεσμα την κατάκτηση της οκτάωρης εργασίας, τη μείωση του εργάσιμου χρόνου ενώ δίνεται το έναυσμα για πάλη σε όλο τον κόσμο.

Η παγκόσμια εργατική τάξη τιμά αυτή τη μέρα τους ήρωες της, που δε συμβιβάστηκαν με τα δεσμά της μίζερης ζωής και των άθλιων συνθηκών εργασίας. Ο αγώνας των εργατών του Σικάγο, οι βαμμένες με αίμα εργατών Πρωτομαγιάς που ακολούθησαν, ο αγώνας των καπνεργατών το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, των 200 εκτελεσμένων από τους ναζί κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή είναι ο ίδιος δίκαιος αγώνας της εργατικής τάξης για μια ζωή χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς εκμετάλλευση, μια ζωή που ταιριάζει σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο.

Την Πρωτομαγιά οι εργαζόμενοι απεργούν κι αναδεικνύουν τα σύγχρονα προβλήματα, συντονίζουν τις δυνάμεις και κλιμακώνουν τους αγώνες για την τελική νίκη, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης.

Σήμερα εν μέσω πανδημίας και νέας καπιταλιστικής κρίσης, όσα κατακτήθηκαν με αιματοβαμμένους αγώνες και υπό την επίδραση και το φόβο του τότε σοσιαλιστικού κόσμου, τείνουν να εξαλειφθούν από τον ταξικό εχθρό. Σε μια εποχή που η τεχνολογία δίνει δυνατότητα για μείωση των ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας οι κυρίαρχες μονοπωλιακές ελίτ προσπαθούν να επιβάλλουν εργασιακό μεσαίωνα, για να εξασφαλίσουν ακόμα μεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου.

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει την εργατική τάξη αντιμέτωπη και μ' ένα ακόμα πρόβλημα, εκτός όλων αυτών που βιώνουμε καθημερινά – ανεργία, ελαστικές σχέσεις εργασίας, κατάργηση ΣΣΕ, πετσοκομμένοι μισθοί, απολύσεις εγκύων και πετσοκομμένες άδειες τοκετού, μείωση των χρηματικών πόρων που προορίζονται για τη δημόσια υγεία, την πρόνοια και την παιδεία.

Αξιοποιώντας την πανδημία η σημερινή κυβέρνηση επιταχύνει αντεργατικά μέτρα που σχεδιάζονταν εδώ και χρόνια και ήρθαν για να μείνουν. Όπως οι 115.000 απολύσεις που έγιναν σε δύο βδομάδες πανελλαδικά, οι όλο και περισσότερο δυσμενείς μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις, η απληρωσιά, οι “οικειοθελείς αποχωρήσεις” (όπως βαφτίζονται χιλιάδες αναγκαστικές παραιτήσεις), η δυνατότητα να επιβάλλεται η μεταφορά εργαζομένων από τη μια στην άλλη επιχείρηση ενός επιχειρηματικού ομίλου, χωρίς να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους και χωρίς “ενοχλητικές” αντιδράσεις, η εκ περιτροπής εργασία, η αναστολή συμβάσεων εργασίας, η υπερωριακή απασχόληση φτάνοντας και τις 13 ώρες εργασίας ημερησίως.

Ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός Δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός!

Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση με αφορμή την πανδημία δίνει αποζημίωση σε ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητόδρομους για την απώλεια των εσόδων τους. **Εξασφάλισε άλλα 15 εκατομμύρια** ευρώ ζεστό χρήμα για τους εφοπλιστές πέρα από τις επιδοτήσεις 130 εκατομμύριων ευρώ για άγονες γραμμές και 150 εκατομμύριων Ευρώ από το “μεταφορικό ισοδύναμο”.

Οι τράπεζες και ο ΣΕΒ έχουν αξιώσεις για νέα μέτρα προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων θεωρώντας ότι οι αντεργατικές ρυθμίσεις των ΠΝΠ δεν είναι αρκετές.

Η κυβέρνηση αντί για την αναγκαία επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας προχωρά σε απαράδεκτη συμφωνία με κλινικάρχες με αποζημίωση 1600 Ευρώ τη μέρα για κάθε νοσηλεία κρούσματος σε κρεβάτι ΜΕΘ αντί των 800 Ευρώ που δινόταν μέχρι σήμερα.

Οι εξελίξεις αυτές τόσο σε “καθημερινές” όσο και σε “έκτακτες” καταστάσεις φανερώνουν ότι στο καπιταλιστικό σύστημα καμία επιτυχία του εργατικού κινήματος δεν είναι δεδομένη ή μόνιμη.

Ότι η πάλη θα πρέπει να προσαρμοστεί στη συνολική αναμέτρηση με το σύστημα εκμετάλλευσης. Η συνειδητοποίηση αυτή είναι πολύτιμη ειδικά τώρα που κυβέρνηση, αστικά κόμματα, ΕΕ και εργοδοσία με το βλέμμα στραμμένο στην επερχόμενη κρίση, προετοιμάζουν το έδαφος με νέα αντεργατικά μέτρα και μνημόνια που ήρθαν για να μείνουν.

Την “επόμενη μέρα” το κεφάλαιο θέλει να μπορέσει να ανακτήσει τις όποιες απώλειες λόγω πανδημίας και να μπει γερά στο παιχνίδι του ανταγωνισμού.

Οι πονηρίες της κυβέρνησης για μεταφορά της Πρωτομαγιάς δεν ξεγέλασαν κανέναν.

Σε όλες τις συνθήκες οι εργαζόμενοι τιμούν κάθε χρόνο την Πρώτη Μάη.

Ο λαός και σε εποχές δύσκολες και σε σχετικά ειρηνικές εποχές τιμούσε την Πρωτομαγιά.

Ακόμα και στην κατοχή, έγραφε συνθήματα στους τοίχους, έβγαине η ΕΠΟΝ με το χωνί, έριχναν τρικάκια.

Ακόμα και σε εποχές που τα ταξικά εργατικά σωματεία ήταν παράνομα και οι αγωνιστές συνδικαλιστές σε εξορίες και φυλακές, η εργατική τάξη έβρισκε τρόπο να τιμήσει τους νεκρούς της και να οργανώσει την πάλη της.

Φέτος σε ιδιαίτερες συνθήκες, τιμήσαμε την Εργατική Πρωτομαγιά και πήραμε μέρος στις συμβολικές εκδηλώσεις του ΠΑΜΕ και της ΟΓΕ, τηρώντας τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Στείλαμε έτσι το ταξικό – διεθνιστικό μας μήνυμα στους εργαζόμενους όλου του κόσμου.

Ορατός εχθρός είναι ο Καπιταλισμός - Δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός!

Με συμβολική μοτοπορεία τιμήσαμε την Πρωτομαγιά στη Βόρεια Κέρκυρα



Την εκδήλωση - μοτοπορεία, οργάνωσαν τα σωματεία του ΠΑΜΕ και η Ομάδα Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας της ΟΓΕ, με αυτοκίνητα, και μηχανές, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η συγκέντρωση έγινε στον κόμβο στο Σιδάρι. Σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν εκ μέρους του Συνδέσμου Ξεν/λων Κέρκυρας, το μέλος του ΔΣ **Θ. Μουζακίτης** που δήλωσε ότι σήμερα τιμάμε τους αγώνες και τους νεκρούς της εργατικής τάξης και τόνισε ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προστατέψουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Στη συνέχεια το μέλος του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων **Α. Λάμπουρα,** δήλωσε ότι σύνθημά μας είναι «Ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός – να μην πληρώσει ξανά ο λαός». Τέλος η ταμίας του ΔΣ της Ομάδας Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας της ΟΓΕ **Ε. Μαρκάτη,** κάλεσε τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα να παλέψουν για να παρθούν πίσω όλα τα αντεργατικά μέτρα και οι ΠΝΠ και να κερδίσουμε μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας.

Με επαναστατικά - εργατικά τραγούδια και συνθήματα διασχίσαμε πολλά χωριά μεταφέροντας έτσι το ελπιδοφόρο μήνυμα της Πρωτομαγιάς. Ξεκινώντας από το Σιδάρι πήγαμε Περουλάδες και μετά συνέχισε η πορεία σε Βελονάδες, Μεσσαριά, Αη Θανάση, Αγρό, Καστελάνους, Χωροεπισκόπους, Βαλανιό, Άγιους Δούλους, Κυπριανάδες, Νυμφές, Πλάτωνα, Ρόδα. Μετά έγινε μια παράκαμψη για να περάσει η μοτοπορεία από Καβαλούρι και Καρουσάδες και συνεχίστηκε σε Ρόδα, Αχαράβη, Αλμυρό, Περίθεια και κατέληξε στο Κασσιώπι.

Σ’ όλη τη διαδρομή, οι κάτοικοι των χωριών παρακολουθούσαν την πορεία μας. Στην Αχαράβη τοποθετήσαμε πανό του ΠΑΜΕ για τα δικαιώματα των εργαζομένων στον Τουρισμό.

Από την καραντίνα βγαίνουμε δυνατοί και παλεύουμε για την άρση όλων των αντεργατικών μέτρων και των ΠΝΠ, και για το σύνολο των σύγχρονων δικαιωμάτων μας.

Ελένη Μαρκάτη

Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδ. Υπαλλήλων



"Ατομική ευθύνη" των εργαζόμενων η καθαριότητα των σχολείων

Σήμερα, υπάρχουν ελάχιστοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Στην πλειονότητά τους δουλεύουν με το απαράδεκτο καθεστώς των ατομικών τετράωρων συμβάσεων εργασίας και με ελάχιστες αποδοχές. Αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης της Παιδείας από όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Λόγω της σύμβασής τους, πολλοί πιάνουν δουλειά μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου ή στην καλύτερη περίπτωση γύρω στις 12:00. Πάγια θέση του Σωματίου μας είναι η σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους με δικαιώματα.

Υπό κανονικές συνθήκες, πολύ περισσότερο στην υγειονομική κρίση, δεν επαρκούν για τον καθαρισμό των σχολείων κι αναγκάζονται να εργάζονται περισσότερες ώρες, απλήρωτες. Στις συνθήκες πανδημίας, είναι απαραίτητο μετά από κάθε διάλειμμα να καθαρίζονται όλα τα σημεία επαφής - μετάδοσης του κορωνοϊού (π.χ. θρανία, πόμοια, κουπαστές, τουαλέτες κ.λπ.) Η σχέση εργασίας της πλειονότητας των συναδέλφων καθιστά απαγορευτικό και αυτό το ανεπαρκές "2 φορές την ημέρα" του Υπουργείου. Τα "μπαλώματα" της μεταφοράς καθαριστριών από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το πρόβλημα.

Έτσι, ενώ είναι "ατομική μας ευθύνη" να μην αρρωστήσουμε, οι συναδέλφοι στην καθαριότητα των σχολείων καταγγέλλουν ότι έχουν αρχίσει την δουλειά χωρίς το κράτος ή ο δήμος να τους έχει προμηθεύσει με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ποδιές για χρήση κλπ), με αποτέλεσμα να τα αγοράζουν οι ίδιοι με τον ελάχιστο μισθό που παίρνουν ή να μένουν απροστάτευτοι, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την δική τους όσο και για την δημόσια υγεία!

Εδώ και τώρα απαιτούμε:

- μονιμοποίηση, κανονικό 8ωρο για όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων
- νέες προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας που να καλύπτουν τις ανάγκες των σχολείων για καθαριότητα
- το κράτος να προμηθεύσει τώρα τους συναδέλφους με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας

Ας μην χάσουμε την ανθρωπιά μας...

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά, η κατανόηση, η αντοχή και η μαχητικότητα είναι αρετές αναγκαίες.

Δεν ξεχνάμε εκείνους που δεν μπορούν να «μείνουν σπίτι» γιατί μένουν σε γηροκομεία, ορφανοτροφεία, ιδρύματα πασχόντων, φυλακές.

Δεν ξεχνάμε τους καταυλισμούς των Ρομά, που δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές υγιεινής διαβίωσης.

Δεν ξεχνάμε τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν σε άθλιες συνθήκες.

Όλους αυτούς που δεν μπορούν να φωνάξουν, να διεκδικήσουν.

Ας γίνουμε εμείς η φωνή τους ν' απαιτήσουμε προστασία για όλους! Για την ίδια την κοινωνία σε τελική ανάλυση!

Μάχη επιβίωσης της Τέχνης!



Οι καλλιτέχνες κι οι εργαζόμενοι στο Θέαμα-Ακρόαμα ήταν από τους πρώτους που πλήγηκαν οικονομικά από την πανδημία και είναι οι τελευταίοι που θα μπορέσουν να δουλέψουν. **Ζητούν στήριξη από το κράτος.**

Οι καλλιτέχνες με ανακοίνωση των σωματείων τους λένε:

«...**Μα δε θα λένε: Ήτανε σκοτεινοί καιροί.**

Θα λένε: Γιατί σώπαιναν οι ποιητές τους;"

Θα λένε, σώπαιναν γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν. Γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο στήριξης για την επιβίωση των καλλιτεχνών... Και δεν είμαστε μόνο εμείς και οι οικογένειές μας που πρέπει να επιβιώσουμε. Είναι και τα έργα τέχνης του χτες, του σήμερα και του αύριο.

Γιατί χωρίς εμάς, ο Αμλετ δεν θα αναρωτηθεί "Να ζει κανείς ή να μη ζει" και η Κάρμεν δεν θα τραγουδήσει "L' amour est un oiseau rebelle", τα παιδιά δεν θα δουν ποτέ σε ντοκιμαντέρ το "ώρα", τα χρώματα που θα γινόντουσαν ουρανόσ θα στεγνώνουν πάνω στα πινέλα, ο πόνος και η χαρά δεν θα γίνουν σίχοι, η Αντιγόνη δεν θα σταθεί ποτέ μπροστά στον Κρέοντα, δεν θα πλανέψουν ακρογιαλιές δειλινά το κορίτσι το ξένο, οι κύκνοι δεν θα χορέψουν στη λίμνη τους, ο Μότσαρτ θα κρυφτεί σε μια άπαιχτη παρτιτούρα και τα μουσεία δεν θα έχουν κανέναν πίνακα του 2020...». **Κλιμακώνουν λοιπόν τον αγώνα τους. Στο πλευρό τους πάντα, τα ταξικά σωματεία κι η ΟΓΕ.**

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...

Στον καιρό της καραντίνας, ήταν ευκαιρία να διαβάσουν, ακόμα και οι πολύασχολοι. Παραθέτω μερικούς τίτλους βιβλίων αγαπημένων συγγραφέων:

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ

- 1) Σαν ταξιδιάρικα πουλιά
 - 2) Γυναίκες της μικρής πατρίδας
- #### **ΛΙΑ Η ΖΩΓΡΑΦΟΥ**
- 3) ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ τα δεκανίκια του καπιταλισμού
- #### **ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ**
- 4) Τα έργα του

ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΒΑΝΗ-ΡΕΝΤΗ

- 5) Ο δρομάκος με την πιπεριά
- 6) Για ένα κομμάτι ουρανό

DANIEL GOLEMAN

- 7) Η συναισθηματική νοημοσύνη

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ

- 8) Στο καλύβι του Αριά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ

- 9) Ιμαρέτ, στη σκιά του ρολογιού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΑΚΗΣ

- 10) Γινάτι, ο σοφός της λίμνης

ΟΜΕΡ ΖΟΥΛΦΟΥ ΛΙΒΑΝΕΛΙ

- 11) Σιωπηλές κραυγές
- 12) Μακρινοί ορίζοντες

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ

- 13) Σερενάτα
- 14) Ήθελα μόνο ένα αντίο

- 15) Η ματζίκα της αγάπης

Αγγελική Μιχαλάκη

Δημιουργικές Αναζητήσεις

(ανθρώπων που προσπαθούν να εκφραστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας, σ' ένα σύστημα που γεννά αδιέξοδα για τους πολλούς και δίνει ευκαιρίες σε ελάχιστους)



Βάλια Κουμπή

Με ταλέντο απέδωσε την Αθηνά στην εκδήλωση του ΚΚΕ

- Πες μας δυο λόγια για σένα.
- **Σπουδάζω στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου** και είμαι από την Αθήνα. Τον τελευταίο ένα χρόνο συμμετέχω στην Πολιτιστική Ομάδα του Π.Α.ΜΕ οπότε, έχω παίξει στην "Ανάκριση" του Πέτερ Βάις, που ανέβηκε τον Ιούνιο του 2019 στο θέατρο του Μον Ρεπό και σε κάποια έργα όταν ήμουν μαθήτρια.
- Γιατί διαλέξατε αυτό το έργο;
- **Το συγκεκριμένο έργο** περιγράφει μια εποχή σκληρή κι απάνθρωπη. Μέσα από το πρόσωπο της Αθηνάς Χατζησεμέρ, το οποίο λειτουργεί καθαρά συμβολικά, διαφαίνεται ο ηρωισμός, η αξιοπρέπεια, η πίστη στα ιδανικά και η αέναη πάλη για έναν κόσμο δίκαιο χωρίς εκμετάλλευση. Προσωπικά θεωρώ πως δεν θα μπορούσαμε καλύτερα να τιμήσουμε την Ημέρα της Γυναίκας. Ορμώμενοι από την ιστορία της Αθηνάς τιμάμε όλους εκείνους, γυναίκες και άντρες, που στάθηκαν αλύγιστοι υπερασπιζόμενοι τα ιδανικά τους για έναν κόσμο "στο μπόι των ανθρώπων".
- Πόσο δύσκολος ήταν ο μονόλογος της Αθηνάς;
- **Ο μονόλογος είναι ένα δύσκολο είδος στο θέατρο** καθώς όλη η παράσταση βασίζεται εξ' ολοκλήρου πάνω σε ένα μόνο πρόσωπο. Πρέπει να κρατάς το κοινό συγκεντρωμένο στην παράσταση, να μη βαρεθεί. Το θέατρο είναι μία διαρκής επικοινωνία ηθοποιού - κοινού. Αν εκλείψει η αλληλεπίδραση αυτή, το κοινό χάνει το ενδιαφέρον του.
- Τι σε βοήθησε να ανταποκριθείς σε κάτι τόσο απαιτητικό;
- **Το έργο με άγγιξε βαθύτατα.** Η Αθηνά είναι ένα σύμβολο που καθένας από εμάς θα ήθελα να έχει ένα κομμάτι της μέσα του. Παράλληλα με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της Ρούλας Καρδάμη, που σκηνοθέτησε το έργο, κατανόησα την εποχή και τον αλύγιστο χαρακτήρα της ηρωίδας. Κατά τη διάρκεια των πολύωρων προβών, η Ρούλα στάθηκε δίπλα μου και την ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά της.
- Τι πήρε το κοινό από αυτή την παράσταση;
- **Το κοινό αλλά και οι συντελεστές** ήρθαμε σε επαφή με ένα εξαιρετικό έργο. Οι θεατές συγκινήθηκαν, ανυψώθηκε το ηθικό τους, πήραν ελπίδα και δύναμη για το σήμερα.
- Εσύ τι πήρες από αυτή την θεατρική εμπειρία;
- **Η συγκίνηση στα μάτια των θεατών**, τόσο των μεγαλύτερων που είναι πιο κοντά σε αυτή την εποχή, όσο και των νεότερων που τη γνωρίζουν μέσα από βιβλία και ιστορίες, μου έδωσε την ελπίδα και την πεποίθηση ότι όταν οι άνθρωποι θυμούνται κι αγωνίζονται τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν.

Γυναικείες Μορφές...



Αθηνά Χατζησεμέρ

Ήταν μόλις 17 χρονών, η Αθηνά όταν την εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Η μικρή ΕΠΟΝίτισσα, δεμένη με την ΕΑΜική Αντίσταση, υπέμεινε τα βασανιστήρια, θυσίαστηκε, αλλά δεν πρόδωσε τους συντρόφους της.

Παιδί προσφύγων από την Ιωνία, η Αθηνά Χατζησεμέρ ή Εσμερίδου γεννήθηκε το 1927 και μεγάλωσε στον Ταύρο. Είναι 13 χρονών όταν ξεκινά η Κατοχή. Η μάνα της ράβει για να ζήσει την οικογένεια. Η Αθηνά μαθαίνει ράψιμο κι αυτή.

Έφηβη ακόμα, οργανώνεται στην ΕΠΟΝ. Αγώνιστηκε μαζί με χιλιάδες άλλους νέους για μια ελεύθερη από τους φασίστες κατακτητές Ελλάδα και μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πολεμώντας και τραγουδώντας παλεύουν για την επιβίωση του λαού από την πείνα, για το «ρούχο του ΕΛΑΣίτη», για να μην χάσει την ελπίδα του ο λαός.

Η Αθηνά ήταν υπεύθυνη καθοδήγησης στα Αετόπουλα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ Ταύρου. Μαθήτρια και μοδιστρούλα, αναλαμβάνει να ράβει μηνύματα στα ρούχα και να τα παραδίνει στους αγωνιστές.

Μαυραγορίτες, ταγματασφαλίτες, Έλληνες προδότες - συνεργάτες των Γερμανών, Γερμανοί κατακτητές, κυνηγούν τους αγωνιστές.

Λίγες μέρες πριν την Απελευθέρωση συνελήφθη σε μπλόκο, κατόπιν προδοσίας, με βάση το σχέδιο των ταγματασφαλιτών.

Λίγο πριν την εκτέλεση στις 5/9/1944, στο σκοπευτήριο της Καισαριανής έδωσε στον φύλακα το δαχτυλίδι και το μονόγραμμα που ήταν κεντημένο στο τσεπάκι της για τη μητέρα της. Παρέμεινε όρθια, αρνήθηκε να της δέσουν τα μάτια και μαζί με άλλες κοπέλες χόρεψαν και τραγούδησαν «στη στεριά δε ζει το ψάρι» πριν την εκτέλεση.

Το 2ο Γυμνάσιο Ταύρου φέρει το όνομα Αθηνά Χατζησεμέρ, για να την τιμήσει την ηρωική ΕΠΟΝίτισσα, (ΦΕΚ 1264/ ΤΒ/ 11-4-2012).

Η θυσία της έγινε βιβλίο και θεατρικό έργο με τίτλο: «Αθηνά Χατζησεμέρ, ετών 17».

Καισαριανή - Πρωτομαγιά 1944



Στις 27 Απρίλη 1944 μία διμοιρία του 8ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου υπό τον ανθυπολοχαγό Μανώλη Σταθάκη «στήνει» ενέδρα στους Μολάους Λακωνίας (θέση Βύζολα) κατά του διοικητή της 41ης Μεραρχίας, υποστράτηγου της ναζιστικής Γερμανίας, Φράντς Κρεχ με αποτέλεσμα το θάνατο του και μελών της συνοδείας του.

Την επομένη ο κατοχικός Τύπος δημοσιεύει την παρακάτω ανακοίνωση:

«Την 27.4.1944 κομμουνιστικά συμμορία παρά τους Μολάους κατόπιν μιας εξ ενέδρας επιθέσεως, εδολοφόνησαν ανάνδρως έναν Γερμανόν στρατηγόν ... Εις αντίποινα: 1. **Ο τυφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1.5.1944.** 2. Ο τυφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα Γερμανικά Στρατεύματα... Υπό την εντύπωση του κακουργήματος τούτου, **Έλληνες εθελονταί (ταγματασφαλίτες) εφόνευσαν αυτοβούλως 100 άλλους κομμουνιστάς...».**

Την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής οι Γερμανοί εκτελούν κατά εικοσάδες **200 κομμουνιστές** που κρατούνταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου. Περίπου 170 ήταν πρώην Ακροναυπιλιώτες και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην Ανάφη.

Ο διερμηνέας, Ναπολέων Σουκατζίδης είναι ανάμεσά τους. Του λένε να σώσει τη ζωή του και τη θέση του να πάρει άλλος κρατούμενος. Αρνείται! Ο θρυλικός Ναπολέων Σουκατζίδης, διατάχθηκε:

- Ρώτησέ τους αν έχουν να πουν τίποτα.

Είχαν:

- Ζήτω η λευτεριά!

Ασπασία Λάμπουρα

Αναμνήσεις...

(Ο Roland Barthes λέει πως η πραγματική μας πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία. Αναμνήσεις λοιπόν και θύμησες, που κρατάει η ψυχή σαν φυλαχτό)



Όταν πήγαμε στην Κούβα...

Ακούω να μιλάνε για την Κούβα, για την αλληλεγγύη που έδειξε, στέλνοντας γιατρούς και νοσηλευτές στις χώρες που χτυπήθηκαν από την πανδημία και θυμάμαι το ταξίδι μας στο νησί της επανάστασης.

Για μας ήταν όνειρο ζωής, να επισκεφτούμε την χώρα που έκανε νικηφόρα επανάσταση στο ρουθούνη των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ και η οποία, παρά το μόνιμο εμπάργκο, στέκεται όρθια!

Ταξιδέψαμε με οργανωμένο γκρουπ, με τον Γιώργο, τον άντρα μου. Νοέμβρη του 2003 πετάξαμε από το αεροδρόμιο της Αθήνας, είχαμε κλείσει 14 μέρες σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Μια γυναίκα από το γκρουπ αδιαθέτησε, μόλις φτάσαμε στην Αβάνα κι αμέσως την φρόντισαν γιατροί και νοσηλευτές, εντελώς δωρεάν. Ο Γιώργος μιλούσε λίγα ισπανικά και ζητούσε συνεχώς πληροφορίες από τους ντόπιους. Μάθαμε για το σύστημα Υγείας τους που είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Δίνουν μεγάλη σημασία στην προληπτική ιατρική, στα παιδιά όλων των ηλικιών, στις γυναίκες με ιδιαίτερη φροντίδα στις γυναικολογικές εξετάσεις, στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους. Έχουν μεγάλα νοσοκομεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα που κάνουν έρευνα, με σοβαρά αποτελέσματα στη θεραπεία του καρκίνου κτλ. Μας είπαν ότι υπάρχουν αποστολές κουβανών γιατρών και νοσηλευτών σε πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής.

Ήταν καλοκαίρι εκεί, πήγαμε για μπάνιο στα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής, ήταν πανέμορφα! Γυρνούσαμε στην αγορά, θέλαμε να πάρουμε μπλουζάκια με τον Τσε και σουβενίρ. Εκεί γνωρίσαμε έναν ντόπιο νεαρό που μας κάλεσε σπίτι του. Μας υποδέχτηκε ο πατέρας του, σ' ένα πεντακάθαρο φτωχικό σπίτι. Στο σαλόνι είδαμε κρεμασμένη μια φωτογραφία του νοικοκύρη με τον Κάστρο και τον Τσε. Ήταν πολύ περήφανος για την πατρίδα του. Μας μίλησε για την εκμετάλλευση των Αμερικάνικων εταιρειών, για τον αγώνα του λαού και για την επανάσταση. Τέλος μας εξήγησε πόσο βλαβερό είναι το εμπάργκο για την οικονομία.

Μας ξενάγησαν σε ένα εργοστάσιο πούρων. Διάβαζαν λογοτεχνία από τα μεγάφωνα στους εργάτες όσο δούλευαν, μας έκανε μεγάλη εντύπωση! Γενικά όλες οι τέχνες ανθίζουν στην Κούβα. Μουσική, χορός, θέατρο, ζωγραφική, λογοτεχνία, γλυπτική παντού. Η Παιδεία είναι δημόσια και δωρεάν από το βρεφικό σταθμό, ως το Πανεπιστήμιο. Τα παιδιά πηγαίνουν σε ολοήμερο σχολείο, εκεί τρώνε, διαβάζουν, κάνουν αθλητισμό και καλλιτεχνικά.

Το φαγητό είναι νόστιμο και πικάντικο. Δειπνήσαμε στο στέκι του Ε.Χεμινγκουέι, πήγαμε σε εκθέσεις, στο μουσείο της επανάστασης, σε Δελφινάριο, σε καμπαρέ και είδαμε πολλά αξιοθέατα.

Οι Κουβανοί ήταν φτωχοί αλλά δεν είχαν άγχος! Χόρευαν, γλεντούσαν, είχαν όλο δουλειά, Υγεία και Παιδεία. Ήταν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι.

Βάσω Σαλβάνου

Προσλήψεις και πλήρης λειτουργία Κέντρου Υγείας

Με σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά» πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις της Ομάδας Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας και των σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ στις 28 Απρίλη. Σκοπός μας να απευθυνθούμε σε εργαζόμενους, να αναδείξουμε πλευρές των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και να καλέσουμε στην συμβολική κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς.

Πρώτος μας σταθμός το ΚΕΠ και το Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας. Εκεί μοιράσαμε υλικό στους εργαζόμενους, ενώ καταθέσαμε τα αιτήματά μας στο Δήμαρχο Γ. Μαχειμάρη.



Η Τζένη Σκέμρη, πρόεδρος της Ομάδας Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας της ΟΓΕ, επισήμανε στο Δήμαρχο την ανάγκη **να ενισχυθούν τα αγροτικά ιατρεία της περιοχής καθώς και το Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου,** με νοσηλευτικό προσωπικό για να καλύπτονται οι ανάγκες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής μας.

Ο Θανάσης Μουζακίτης, πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματίου ξενοδοχοϋπαλλήλων Bolentaco, επέδωσε το υπόμνημα 43 σωματείων επισιτισμού-τουρισμού στο Δήμαρχο και **ζήτησε μέτρα στήριξης των ξενοδοχοϋπαλλήλων.** Ιδιαίτερα ενημέρωσε για το ξενοδοχείο "Gelina" στο οποίο οι εργαζόμενοι δεν πληρώθηκαν στις 23/4 όπως είχε υποσχεθεί η εργοδοσία και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. **Ζήτησε δε, ο Δήμος να πάρει θέση.**

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε **το ξενοδοχείο "Gelina"** και ζητήσαμε να δούμε την διεύθυνση. Όμως δεν ήταν εκεί. Αλλά οι συναδέλφους από το ξενοδοχείο αγωνιούν για τα δεδουλευμένα τους και για την καλοκαιρινή σαιζόν.



Μετά πήγαμε το Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου. Εκεί συνομιλήσαμε με το Διευθυντή και τους γιατρούς που **μας ενημέρωσαν για τα κτιριακά προβλήματα και την έλλειψη νοσηλευτών.** Συζητήσαμε για το Κέντρο Υγείας που καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφικά περιοχή και αναδείξαμε την ανάγκη για την **λειτουργία εργαστηρίων ώστε να καλύπτονται οι απαραίτητες εξετάσεις.** Ακόμη επισημάναμε πόσο **απαραίτητη είναι η πρόσληψη γυναικολόγου και παιδίατρο,** που δεν υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας.



Η δράση μας ολοκληρώθηκε με εξόρμηση στον Αγρό και κάλεσμα σε εργαζόμενους κι αυτοαπασχολούμενους στον αγώνα για τα δικαιώματά μας στην εργασία και την Υγεία.

Η κοροϊδία στους επιστήμονες

Μαζί με τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες, η πανδημία έπληξε και σχεδόν όλους τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.

Το κράτος, αντί να τους εντάξει κανονικά στο έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ, τους έδωσε επιδοτούμενο voucher τηλεκαίτευσης. Το φιάσκο της απαράδεκτης ποιότητας είναι το ένα σκέλος, το άλλο σκέλος είναι ο χορός εκατομμυρίων που λυμαίνονται τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Έγινε χαμός για την αυτονόητη επιδότησή τους.

Όσο για την έκπτωση στον ΕΦΚΑ, μέχρι να το μάθουν οι ασφαλισμένοι έληξε η προθεσμία...

9 Μάη – μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών

(75 χρόνια από την συντριβή του Γερμανικού φασισμού)

9 Μάη 1945, μια ημερομηνία ορόσημο για την ανθρωπότητα αφού σηματοδοτεί την οριστική λήξη του Β' παγκοσμίου πολέμου. Η μέρα που ο Κόκκινος στρατός απελευθερώνει την Ευρώπη και κλείνει η πιο μαύρη περίοδος της ιστορίας της.

Η Γερμανία του Χίτλερ υπογράφει την άνευ όρων συνθηκολόγηση και υψώνεται στο Ράιχσταγκ η κόκκινη σημαία. Μια επέτειος που έγινε γνωστή ως «η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών»



Σοβιετικοί απελευθερώνουν το Άουσβιτς

Ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης υπήρξε καθοριστικός θυσιάζοντας πάνω από 20 εκατομμύρια ζωές στον αγώνα κατά του φασισμού.

Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες σε απώλεια ανθρώπινων ζωών αναλογικά με τον πληθυσμό της.

Ο λαός μας μέσα από τις αντιστασιακές οργανώσεις, το ΕΑΜ, την ΕΠΟΝ, τον ΕΛΑΣ, πάλεψε με απίστευτη αυτοθυσία για την επιβίωση του λαού και την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Πάνω από πενήντα εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές είχαν χαθεί σε έναν από τους πιο σκληρούς πολέμους που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.

Τα χρόνια που ακολούθησαν βρήκαν την Ευρώπη διαλυμένη από τις οικονομικές επιπτώσεις ενός τόσο σκληρού πολέμου δημιουργώντας ταυτόχρονα και ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης.

Βρείτε μας και στο Facebook:
Ομάδα Γυναικών Βόρειας
Κέρκυρας - ΟΓΕ



Πολλοί λαοί της Ευρώπης γιορτάζουν την ημέρα αυτή σαν μέρα μνήμης αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγώνες των ανθρώπων αυτών που όρθωσαν το ανάστημά τους, πάλεψαν και νίκησαν το τέρας του φασισμού.



12 Οκτώβρη 1944, η απελευθέρωση της Αθήνας

Αυτό όμως ήταν κάτι που ενόχλησε την αστική τάξη και θέλοντας να αλλοιώσει την ιστορία και να θολώσει την ιστορική μνήμη των λαών, η τότε ΕΟΚ εφηύρε την «Ημέρα της Ευρώπης» με αφορμή τη διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία του τότε υπουργού εξωτερικών της Γαλλίας.

Ποια σχέση όμως μπορεί να έχει η Ευρώπη των αγωνιζόμενων λαών με την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της ανεργίας και της φτώχειας;

Το σύνθημα «ποτέ πια πόλεμος – ποτέ πια φασισμός» είναι εξαιρετικά επίκαιρο στις μέρες μας και όπως πάντα οι λαοί είναι εκείνοι που θα πουν την τελευταία λέξη.

Ανθή Μιχαλάκη

Λογοτεχνικά αποσπάσματα

Ανθούλα Μωραΐτου – Μάνα μου

Μάνα μου

Μάνα μου,
που με βύζαζες με το γάλα
του πεινασμένου κόρφου σου!

Μάνα μου,
που με χάιδεψες
με τα βασανισμένα χέρια σου!

Μάνα μου, Σ' ΑΓΑΠΑΩ!!!
Μάνα μου, Σ' ΕΚΤΙΜΑΩ!!!
Μάνα μου, Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
Μάνα μου, με έκανες

ΑΝΘΡΩΠΟ!!!



πίνακας της Ανθούλας Μωραΐτου

ΔΑΣ Ο.Τ.Α: Περιβαλλοντικό(;) νομοσχέδιο



Άμεσα κινητοποιήθηκαν φορείς και νεολαία...

Εν μέσω πανδημίας και εντελώς στα μουλωχτά η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε τον «Αρμαγεδδώνα για το περιβάλλον», όπως έχει χαρακτηριστεί από το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων το σχέδιο νόμου που συζητήθηκε στην ολομέλεια της βουλής.

Με προσχηματική διαβούλευση, που δήθεν προηγήθηκε, η κυβέρνηση κατέθεσε ένα διαφορετικό σ/ν από αυτό που είχε αναρτήσει. Ενώ είχε αναρτήσει ένα σ/ν 66 άρθρων τελικά κατέθεσε, ένα σ/ν 130 άρθρων ...

Αντί να ασχοληθεί σοβαρά με την προστασία και την στήριξη των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας από την πανδημία του κορωνοϊού, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πανδημία ως ευκαιρία για να υλοποιήσει όλους τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς σχεδιασμούς της, εκτελώντας κατά γράμμα τις εντολές των επιχειρηματικών ομίλων για την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Καθ' υπαγόρευση των επιχειρηματικών ομίλων είναι και το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο... και έρχεται να αποτελειώσει ότι δεν πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρακτηριστικό του εγκλήματος που έρχεται να διαπράξει η κυβέρνηση σε βάρος του λαού, είναι ότι παράλληλα με τον εξευτελισμό κάθε έννοιας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τους «επενδυτές», ιδιαίτερα για τις «πράσινες» μπίζνες, ακόμη και οι περιοχές Natura προσφέρονται πλέον στους επιχειρηματικούς ομίλους ακόμα και για εξορύξεις υδρογονανθράκων. Όπως και η πλήρης ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση...

Ενισχύει τα «δωράκια» στους δημάρχους και τους εργολάβους για την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας Καθαριότητας, δίνοντας δικαίωμα σε ιδιωτικές εταιρείες

χωρίς απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (απορριματοφόρα, ανοιχτά φορτηγά κ.λ.π.) να αναλαμβάνουν την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων κ.α. νοικιάζοντας τα οχήματα των δήμων...

Επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τις αυθαίρετες και παράνομες χωρίς άδεια εγκαταστάσεις Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)... με τους περισσότερους από αυτούς να «μεταλλάσσονται» κατά καιρούς ή και μόνιμα σε εστίες ρύπανσης...

Τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ με την στήριξη της πλειοψηφίας δημάρχων ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες για την πλήρη ιδιωτικοποίηση στην αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση απορριμμάτων, δεσμευμένοι στις υποσχέσεις που έχουν δώσει στο μεγάλο κεφάλαιο και την Ε.Ε...

Η δήθεν «πράσινη ανάπτυξη» είναι κατάμαυρη και τις επιπτώσεις της θα τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι με την απώλεια της εργασίας τους και τα λαϊκά στρώματα που θα κληθούν να πληρώσουν πάλι για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι το καθαρό και ανθρώπινο περιβάλλον δεν συμβαδίζει ποτέ με την κερδοφορία των επιχειρηματιών.

Οι εκδηλώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς απέδειξαν ότι τα καλυμμένα πρόσωπα έχουν φωνή. Οργανώνουμε την απειπίθεση υπερασπίζοντας την εργασία μας, την ζωή μας, μέσα σε ανθρώπινο περιβάλλον που θα καλύπτει συνολικά τις ανάγκες μας.

Η Τσούχτροβα ξαναχτυπά...

Καλά βγαίνουμε σιγά-σιγά από το τούνελ της απομόνωσης, κανονίστε τώρα να ξαναμπούμε λόγω βλακείας...

* **Κι όχι τίποτ' άλλο**, τα νοσοκομεία είναι όσα ήταν, ούτε μισό παραπάνω, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είναι ελάχιστοι παραπάνω κι εξουθενωμένοι, τα Κέντρα Υγείας έτοιμα να πέσουν. Γενικώς η Υγεία είναι στην ίδια απελπιστική κατάσταση που ήταν και πριν την πανδημία. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα δω γριές στο χωριό να κάνουν πηγαδάκι στο μισό μέτρο, σας το λέω, θα τις ψεκάσω με χλωρίνη...

* **Άκουσαν τον Τράμπ** και δεν φοβούνται, θα πιουν χλωρίνη και θα τον εξολοθρεύσουν τον ιό. Μια μάλιστα είχε και απορία: "Παχύρευστη ωρέ κορίτσια (...) να πίνω, ή κανονική;" - Αραιωμένη να την πίνεις Σπυριδούλα μου, βάλε και κάνα παγάκι, πρόσθεσε και λίγη βότκα να κατέβει ευκολότερα... Την παχύρευστη την βάζεις αντί βαλσάμικου στη σαλάτα...

* **Οκ, αυτοί οι Αμερικάνοι** δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πάνε και ψηφίζουν τον Ντόναλντ. Αλλά κι εμάς εδώ στο Ελλάντα... Αν δεις τι ψηφίζει η πλειοψηφία του λαού, δεν μας λες και προσωποποίηση του "ξέρουμε τι μας γίνεται"...

* **Η Ν.Δ.** που σήμερα κυβερνά ξανά, έκλεισε κάμποσα νοσοκομεία, απέλυσε εκατοντάδες γιατρούς και νοσηλευτές, απαξίωσε την δημόσια Υγεία κι είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων των πάντων.

* **Αλλά κι ο ΣΥΡΙΖΑ** που κυβέρνησε 4,5 χρόνια... Υποσχόταν άνοιγμα νοσοκομείων που είχαν κλείσει και στήριξη της δημόσιας Υγείας κι ακολούθησε τον δρόμο που είχαν χαράξει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ): τον δρόμο της υποταγής στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, του ξεπουλήματος και της μάνας που μας γέννησε στο βωμό του κέρδους λίγων και εκλεκτών.

* **Η μάχη τώρα αρχίζει.** Βγήκαμε από την καραντίνα, τίποτα όμως δεν τέλειωσε. Δίνουμε μάχη τώρα, για μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, στις συγκοινωνίες, για ένα αποτελεσματικό, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Για να καλυφθούν και να έχουν τα προς το ζην όλοι ανεξαιρέτως, είτε δουλεύουν είτε όχι...

* **Μάχη για να μην πληρώσουν για ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι** το "μάρμαρο". Και σε αυτή τη μάχη, πρέπει να μπούμε ακόμα περισσότερο! Πρέπει να μπούμε ΟΛΟΙ, γιατί μας αφορά ΟΛΟΥΣ!

* **Αυτήν ακριβώς τη μάχη**, δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό να δίνουμε με τα ταξικά σωματεία, το ΠΑΜΕ και τις Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ, σε όλη τη διάρκεια του εγκλεισμού με δράσεις στους χώρους δουλειάς, με παρεμβάσεις στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, με απαίτηση και προτάσεις ώστε να καλυφθούν όλοι οικονομικά. Με αποκορύφωμα τις δεκάδες πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις και δράσεις σε όλη την Ελλάδα...

* **Αυτές οι δράσεις** ενόχλησαν τους διάφορους "λαγούς" του συστήματος, με πρώτο τον νεοναζί υπόδικο για κακουργήματα Λαγό, ο οποίος έκανε μήνυση "κατά παντός υπευθύνου" για τις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς. Οι απόλυτα πειθαρχημένες στις αναγκαίες αποστάσεις σεβόμενες τις συνθήκες πανδημίας. Οι εικόνες από την παροιμιώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα έκαναν το γύρο του κόσμου στέλνοντας παντού το μήνυμα της δύναμης της οργάνωσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, τιμώντας τους αγώνες και τις θυσίες του λαού. Αλλά αυτά είναι "φιλά γραμματα" για τον Λαγό και τους λοιπούς νεοναζί χρυσαυγίτες που τιμούν την αστική νομιμότητα δολοφονώντας αντιφασίστες, μαχαιρώνοντας μετανάστες και χτυπώντας συνδικαλιστές...

* **Ενοχλήθηκαν όμως κι αυτοαποκαλούμενοι "αριστεροί"**. Με μεμφιμορία, υποτίμηση των κινητοποιήσεων και κακομοιριά του τύπου "ωχ αδερφέ, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο"... Αλλά όταν η μιζέρια και η ηττοπάθεια, σου έχουν γίνει δεύτερο πετσί, τι περιμένεις;

* **Έχω αλλεργία στη μιζέρια όμως.** Μαζεύτηκαν που λέτε οι Ελληναράδες στη Σούδα γιατί δεν θέλουν πρόσφυγες και μετανάστες στην Κρήτη. Χωρίς μάσκες εννοείται, χωρίς τις προβλεπόμενες αποστάσεις... Λίγο παραπέρα, εν τω μεταξύ είναι τα Αμερικανάκια που έχουν καταστήσει το νησί ορμητήριο των πολέμων του ΝΑΤΟ, που στο νησί και φέρονται λες κι είναι στη σάνη του πατέρα τους. Αλλά με αυτούς δεν έχουν πρόβλημα, είναι κι οπλισμένοι άλλωστε, που να μπλέκεις τώρα...

* **Κοντά 150 νεκροί**, πόσοι άλλοι χαροπαλεύουν, εκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Αν ο εργοδότης θα ανοίξει, αν θα γίνουν περικοπές σε μισθούς, προσωπικό, αν θα τη βγάλουμε καθαρή αν τελικά πάμε για δουλειά... αν, αν, αν... Και η Πρωτοψάλτη καβάλα στο φορτηγό συναυλία τύπου "αχ ρε τζίτσι μου καρντιά" τραγούδησε στους "άρχοντες". Τι ζούμε Θε' μ'...

* **Δεν είναι όλοι οι καλλιτέχνες "Πρωτοψάλτη"**, ούτε έχουν τις ίδιες καταθέσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των καλλιτεχνών βάλλεται βάνουσα από την πρωτοφανή κρίση χωρίς καμία προοπτική. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση δεν τους περιλαμβάνει στα έκτακτα επιδόματα οικονομικής στήριξης. Ντροπή!

Venceremos!!!